

JP

19/1

Klimasnakken går i Davos

Så er der atter årsmøde i World Economic Forum i Davos. 3.000 deltagere, eksperter og organisationer og vigtige folk med tid skal diskutere og "snakke" klima og prøve at finde frem til, hvordan man kan redde den skrantende klode fra døden, og hvordan der ikke må komme en regning til børnenes ministers børneværelser - det handler om næste generation og næstekærlighed.

Og her i Davos vil deltagerne blive præsenteret for en ny platform, Uplink, hvor alle klimatosserne så kan gå ind og skrive, hvis de har fået en åbenbaring, for man håber vel, at selv en blind klimahøne kan finde et økologisk guldkorn. Og deltagerne skal ikke bare snakke og snakke, for der skal plantes 1.000.000.000.000 træer rundt omkring på kloden, for det vil hjælpe på biodiversiteten, påstår de. Ikke mere ævle-bævle, de skal i gang. Donald Trump har selv sagt, at han kommer til Davos denne gang, og han får følge af en gruppe, der vil sætte handel på dagsordenen. Det er vist meget fornuftigt

for at kunne betale klimaregningerne, som ingen aner størrelsen af, og hvem blinker først?

Til trøst for alle de bekymrede, så kommer den meget bekymrede Greta Thunberg heldigvis til Davos, og der kommer også en flok forskræmte teenagere med deres input til klimaet, så det kan da ikke gå helt galt, vi er i de bedste hænder. De pjækker bare fra skole i en god sags tjeneste. De har måske sammen med Greta Thunberg opskriften på, hvordan vi kan stoppe det næste vulkanudbrud, og hvordan vi kan stoppe isens *melting at the poles*, og når de så finder frem til, hvordan vi kan få vand til at løbe opad, så er de lige til Nobels Fredspris. Men hvis de beder os om, at vi skal stoppe med at trække vejret, så beder vi guderne om hjælp. Sund fornuft har dårlige tider, og selv håbet har klimakæmperne taget patent på. Imens står erhvervslivet, de handlende og butikkerne med klimaregningen og mærker kærligheden.

Colette Brix

fmd., DESA - Dansk Erhvervs sammenslutning